



Tålmodige forældre og bedsteforældre tog tårnen med snobrødbagningen på Røsnæs, da børnene tabte tålmodigheden og hellere ville lege i det grønne.

Foto: Per Christensen

# Allerførste dag i børnehaven

Traditionen tro inviterede Kalundborg Asylbørnehave forældre og bedsteforældre med ud i det grønne. År for år er antallet af deltagere vokset, og det var denne gang oppe på over 60 børn og voksne.

**Af Sonja Husted Rasmussen**  
sh@nordvest.dk

**KALUNDBORG:** Nanna Sophie, tre år, havde første dag i børnehaven i fredags, og det klarede hun fint.

Nanna var så heldig at begynde i Kalundborg Asylbørnehave, lige netop på den dag, da »hendes stue«, Tangusserne, traditionen tro inviterede forældre og bedsteforældre med ud i naturen.

Det var syvende gang, arrangementet blev gennemført, og deltagerantallet er vokset støt.

Fredag var det oppe på over 60 børn og voksne, og bedsteforældrene kommer fra nær og fjern.

Så langt borte som fra Læssø har der været deltagere.

Dagen begyndte med morgenkaffe, hjemmebagte boller og kage ved Røsnæs Naturskole.

Derfra gik alle i strid modvind til shelterpladsen ved Skanseskoven.

Nanna Sophie fandt ud af, at hun rigtig godt kan lide snobrød.

Brødene blev bagt på bål på pladsen, og selv om blæsten rasede, var der dejligt læ på pladsen.

Det er ikke noget nyt, at Kalundborg Asylbørnehave, hvis leder er Nelly Bonde, bruger naturen.

Udeliv er med i børnehavens målsætning, og hver onsdag hele foråret og efteråret tager børn og medarbejdere ud på Røsnæs.

Der udforsker de naturen, de bygger huler, laver Halskæder af naturmaterialer, de maler med blomster og de leger sørøvere.

- Børnene elsker det, fortæller pædagog Jeanne Kleendal og medhjælper Gitte Larsen om børnenes holdning til det frie liv.

Medarbejderne glæder sig hvert forår til at sige farvel til indelivet og komme af sted.

Der skal mere end et par byger til, før onsdags-turene til Røsnæs bliver aflyst. Kun storm og heldagsregn kan afholde børn og voksne fra at tage af sted.



Nanna Sophie havde første dag i børnehaven i fredags - ikke den dårligste dag at starte.

